

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ!...



Ρωτάτε **ποιό είναι αυτό τό βιβλίο;**



Τό μοναδικό βιβλίο στον κόσμο, πού δέν παλιώνει ποτέ. Ἡ Ἁγία Γραφή. Παλαιά καί Καινή Διαθήκη.

Τό βιβλίο πού διαβάζεται μέ ἀπληστία κάθε ἐποχή καί ἀνταποκρίνεται στις πιό βαθιές πνευματικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Καί αὐτό γιατί δέν περιέχει λόγο ἀνθρώπων ἀλλά τόν παντοδύναμο λόγο τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού βασανίζουν τήν ἀνθρώπινη ψυχή, γιά τά ὁποῖα δέν ἔχει δοθεῖ μέσα στήν Ἁγία Γραφή ἄμεση ἢ ἔμμεση ἀπάντηση. Στις σελίδες της ἀποκαλύπτεται ὅλη ἡ ἀλήθεια γιά τόν Θεό, τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο. Σ' αὐτήν ὁ καθένας μας μπορεῖ νά βρεῖ τούς τρόπους γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία καί τούς δρόμους πού ὀδηγοῦν στήν ἀληθινή σοφία. Μπορεῖ νά βρεῖ φάρμακο γιά ὅλες τίς ἀτέλειες καί τά ἐλαττώματα, καί τροφή γιά ὅλες τίς ἀρετές καί τά κατορθώματα.

Τί ζητᾶτε ὅταν ἀνοίξετε ἓνα βιβλίο;



Ἀπαντήσεις γιά διάφορα ἐρωτήματα, ἢ τρόπους γιά νά ἀπελευθερωθεῖτε ἀπό τό ἄγχος καί τά προβλήματα;

Δρόμους γιά νά ὀδηγηθεῖτε στή σοφία καί τήν τελειότητα, ἢ τρόπους διαφυγῆς ἀπό τήν πεζή καθημερινότητα;

Ἴσως κάτι ἀπό αὐτά νά συναντήσετε στόν ἄπειρο κόσμο τῶν βιβλίων...

Ὅμως, ἂν ζητᾶτε τήν πηγὴ τῆς δημιουργικῆς ἔμπνευσης σέ ὅποιοδήποτε τομέα τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, μπορεῖτε νά ἀνοίξετε τό βιβλίο πού ἔχει συγκεντρωμένη ὅλη τῆ σοφία.

Ἄν ἀγαπᾶτε τήν ὀμορφιά καί τήν ὠραιότητα τοῦ τρόπου καί τοῦ λόγου, μπορεῖτε νά ἀνοίξετε τό βιβλίο πού διατυπώνει τόν ὠραιότερο καί συγκινητικότερο λόγο.

Ἄν σᾶς συγκινεῖ ἡ καλή μουσική, μπορεῖτε νά ἀνοίξετε τό βιβλίο πού ἀντηχεῖ τήν ἀγγελική μουσική τῆς θείας Ἀλήθειας, τό βιβλίο πού μπορεῖ νά γεμίσει τήν καρδιά σας μέ τῆ γλυκύτερη μελωδία.

Κι ἂν νοσταλγεῖτε τήν ὀμορφιά τοῦ Παραδείσου, ὑπάρχει τό βιβλίο πού μπορεῖ νά σᾶς ἀνοίξει ἓνα παράθυρο στήν αἰωνιότητα. Περιέχει τό μυστηριώδη σπόρο, πού μπορεῖ νά κάνει νά ξαναβλαστήσει πάνω στή γῆ ὁ Παράδεισος!

Ποιοί κερδίζουν μεγαλύτερη ὠφέλεια ἀπό τῆ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς;



Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μᾶς ἀποκαλύπτει κάποια **μουσικά γιά τήν τέχνη αὐτῆς τῆς μελέτης:**

«Ὅταν μελετᾶμε τά θεῖα λόγια, συμβαίνει κάτι ἀνάλογο μέ τήν κιθάρα. Κρούει τίς χορδές της ὁ τεχνίτης, ἀλλά τίς κρούει καί ὁ ἄτεχνος. Ὁ ἄτεχνος ἐνοχλεῖ τόν ἀκροατή, ἐνῶ ὁ τεχνίτης τόν ψυχαγωγεῖ καί τόν εὐχαριστεῖ. Ἄν καί εἶναι ἴδιες οἱ χορδές, δέν εἶναι ὅμως ἴδια ἡ ἐμπειρία. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τίς θεῖες Γραφές. Προσεγγίζουν πολλοί τούς θεῖους λόγους, ἀλ-

λά δέν ώφελούνται όλοι, δέν άποκομίζουν καρπούς. Αίτία γι' αυτό είναι τό γεγονός, ότι ούτε έμβαθύνουν στούς λόγους αυτούς, ούτε κρούουν μέ τέχνη τήν κιθάρα. "Ό,τι είναι ή τέχνη στήν κιθαρωδία, στούς νόμους του Θεού είναι ή προσπάθεια έφαρμογής τους μέ τά έργα».



«Άς μελετάμε λοιπόν μέ πολλή προσοχή τήν Άγία Γραφή. Διότι, **όταν μελετάς προσεκτικά τή Γραφή, αυτή σου άπομακρύνει τήν λύπη και φυτεύει μέσα σου τή χαρά και τήν άγαλλίαση.** Άποβάλλει τήν κακία και ριζώνει τήν άρετή. Και όταν όλα γύρω σου ανατρέπονται, δέν σ' αφήνει νά πνίγεις μέσα στήν τρικυμία του κόσμου. Τό σχοινί αυτής τής άγίας μελέτης, πού σέ κρατά άκλόνητο, δέν μπορεί νά τό κόψει καμία άναταραχή και δοκιμασία τών περιστάσεων».

Ένας μεγάλος συγγραφέας, ένώ είχε πολλά βιβλία μπροστά του, έλεγε στή γυναίκα του:

- Φέρε μου **τό βιβλίό μου.**
- Μά ποιό βιβλίό από όλα;
- Ρωτάς ποιό βιβλίό; **Ένα είναι τό βιβλίό, ή Άγία Γραφή,** άπαντούσε ό μεγάλος αυτός συγγραφέας.

Μέσα στίς σελίδες της κρύβεται ό ίδιος ό Χριστός, πού μάρ μιλάει και μάρ καλεί σέ μία προσωπική συνάντηση και ένωση μαζί Του. Ό λόγος Του, μέ τήν παντοδύναμη ένέργειά Του, μπορεί νά άφαιρεί από μέσα μας κάθε ψεύτικο και μάταιο και νά θροναιάζει στήν καρδιά μας τήν άλήθεια πού έλευθερώνει, τή χαρά πού δέν τελειώνει.

ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΡΓΗΣ

Ευτυχισμένοι έφτά φορές εκείνοι πού έχουν πάρει στό δρόμο τους λυχνάρι τό Θείο Σου Νόμο!

Ποιός όδηγός στό διάβα μου
ώσάν τό Φώς Σου, Θεέ μου!
νά μ' όδηγεϊ στής Άρετής
τούς μυρωμένους δρόμους!...
στό παιδικό μου άνάστημα
πτερούγια νά χαρίζει Ουρανοδρόμου!

Ό Νόμος Σου, έντολή στοργής
και Θείας σοφίας, Πατέρα!
Ουράνιος δρομοδείκτης!
νά μ' όδηγεϊ στής Άρετής τά άνθηρά λειβάδια,
άπείραχτο άπ' του κακού τά βέλη
και τ' άγκάθια!...

Μ' άρματα άνίκητα όπλισε
έμένα τόν μικρό!
Σοφία και σύνεση και δύναμη και χάρη,
πού ξεπερνά «σοφό»!

Άγάπησα τό Νόμο Σου, Θεέ μου.
"Όλη τή μέρα έγινε μελέτημά μου!
κι ώσάν πηγή άναβλύζει
φώς κι άλλο φώς κι άγίασμα
στό νοϋ και στήν καρδιά μου!

Άπό μέλι πιό γλυκός
κι από μελισσοκέρι,
τής πρώτης νιότης μου,
εύφραίνει τήν όρμή!...
Ώ μυστικοί παλμοί!...

Χίλια μαργαριτάρια,
μύρια πετράδια ζωτικά,
τά πλούτη όλου του κόσμου
κι όλου του κόσμου οί Κροϊσοί...
κανείς νά μου χαρίσει δέν έχει
ό,τι μιá λέξη μόνο
άπ' τόν άτίμητο,δικό Σου λόγο!

Ένσαρκωμένε Λόγε, Σύ Χριστέ μου,
ό Νόμος Σου, Άγάπη Θεία!
Χάρη και Λύτρωση και Σοφία!...
Δός μου,

στό Χρόνο έδω του κόσμου, όθε διαβώ
του Θείου Σου Νόμου
-τής Άλήθειας λάμψη-
χαρά και ειρήνη νά σκορπώ!...

Α. Αύγερινού