

# ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

20 Σεπτεμβρίου  
2009

Μάρκ.  
η' 34 - θ' 1

## Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ

### ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕΙ

«τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον,  
καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ;»

*Προεισαγωγική σημείωση:* Οἱ γραμμές πού ἀκολουθοῦν εἶναι λόγια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πρὸς ὅσους εἶναι ἀποφασισμένοι νά Τόν ἀκολουθήσουν ὅ,τι κι ἂν τοὺς στοιχίσει. Μόνο ὅσοι διαθέτουν ἡρωϊκό φρόνημα ἀγάπης ἰσχυρῆς πρὸς τό Χριστό μποροῦν νά τίς διαβάσουν. Οἱ ὑπόλοιποι παρακαλοῦνται νά γυρίσουν σελίδα.



ἀ λόγια Του αὐτά εἰπώθη-  
καν μέ ἀφορμή μιὰ σύστα-  
ση πού Τοῦ ἔκανε ὁ ἀπό-  
στολος Πέτρος, νά ἀποφύ-  
γει δηλαδή τό σταυρικό θά-  
νατο, νά μὴν πάει στήν  
Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἤξερε ὅτι  
θά Τόν σταύρωναν. Τότε ὁ Χρι-  
στός τοῦ μίλησε πολὺ αὐστηρά τοῦ  
Πέτρου, κι ἔπειτα γύρισε στόν ὄχλο πού Τόν  
ἀκολουθοῦσε καί εἶπε τούτα τά λόγια:

«Ὅποιος θέλει νά ἔρχεται μαζί μου καί νά μέ  
ἀκολουθεῖ ὡς δικός μου πιστός καί ἀφοσιωμέ-  
νος μαθητής, ἄς γνωρίζει ὅτι πρέπει νά ἀπαρ-  
νηθεῖ τόν ἑαυτό του, ὥστε νά μὴ ζεῖ ἔχοντας ὡς  
κέντρο τῆς ζωῆς του τή φιλαυτία του καί τό  
«ἐγώ» του, καί ἀκόμη νά λάβει τή σταθερή  
ἀπόφαση νά ὑποστῆ γιά μένα κάθε κακοπά-  
θεια καί δοκιμασία καί ἀντιξοότητα, ἀκόμα  
καί θάνατο σταυρικό, κι ἔτσι νά μέ ἀκολουθεῖ.

Διότι ὅποιος φοβηθεῖ καί δειλιάσει μπροστά  
στὶς κάθε εἶδους ἀντιξοότητες πού θά τοῦ  
ἔρθουν στήν συνοδοιπορία μαζί μου καί θελή-  
σει νά σώσει τή ζωή του, αὐτός νά ξέρει ὅτι θά  
χάσει τήν ἀληθινή καί δοξασμένη ζωή πού τοῦ  
έτοιμάζω ἐγώ. Ἀντιθέτως ὅποιος ἀληφήσει  
κάθε κίνδυνο, ἀκόμα καί τή ζωή του γιά χάρη  
μου καί γιά χάρη τοῦ εὐαγγελίου μου, αὐτός  
πραγματικά θά σώσει τήν ψυχή του καί θά  
κερδίσει τήν ἀληθινή ζωή κοντά μου.

Καί τί εἶναι αὐτή ἡ πρόσκαιρη ζωή μπροστά  
σ' ἐκείνη πού ἔχω ἐγώ νά τοῦ δώσω! Πραγμα-  
τικά, τί θά ωφελήσει τόν ἄνθρωπο, εάν ὑποθέ-  
σουμε ὅτι θά κερδίσει τόν κόσμο ὅλο, μέ ὄλες  
τίς δόξες καί τά πλούτη καί τίς ἀπολαύσεις του,  
καί στό τέλος χάσει τήν ψυχή του; Ἡ τί ἀν-  
τάλλαγμα ὑπάρχει σ' αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο, πού  
μπορεῖ νά τό δώσει ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ξανα-  
αποκτήσει τή χαμένη του ψυχή;

Π' αὐτό λοιπόν, ὅποιος μέσα σ' αὐτόν ἐδῶ τόν

κόσμο, τόν αποστάτη και άμαρτωλό, ντραπεί και έμένα και τις έντολές μου και άρνηθεί νά μέ όμολογήσει από δειλία μπροστά στους χλευασμούς και τις περιφρονήσεις τών ανθρώπων, κι έγώ θά τόν αποστραφώ όταν θά έρθω, όχι όπως ήρθα τώρα, φτωχός και άσημος, αλλά ένδοξος Κριτής, μέσα στή δόξα και τή θεϊκή λαμπρότητα του Πατέρα μου. Και θά τόν αποκηρύξω όχι μπροστά στους ανθρώπους μόνο, αλλά και μπροστά σέ όλο τόν ούράνιο κόσμο, τους άγιους άγγέλους, τους ένδοξους και άστραπόμορφους»...

\*\*\*

Φίλοι μου, είναι λόγια του Χριστού μας αυτά. Άν υπάρχει κάποιος νά γνωρίζει καλύτερα από όποιονδήποτε άλλον τήν άξία πού έχει όλος ό κόσμος, όλο τό υλικό σύμπαν, και τήν άξία πού έχει μία και μόνη ψυχή, αυτός δέν μπορεί νά είναι άλλος από τόν Κύριο, διότι Αυτός δημιούργησε και τά δύο και ξέρεi τί άξία έβαλε μέσα σ' αυτά.

Είναι άλήθεια ότι ό κόσμος άσκει πάνω σέ

όλους μας μία έλξη μαγική, γοητεία και δύναμη πού συχνά τή νιώθουμε άκατανίκητη. Κι ό Διάβολος δέν κάνει άλλο από τό νά μάς αντιπροτείνει διαρκώς αυτό πού στον ίδιο τό Χριστό τόλμησε νά εισηγηθεί: «Όλα αυτά τά

πλούτη και τις τιμές, τις δόξες και τις απολαύσεις του κόσμου θά σου τά δώσω, αν πέσεις νά μέ προσκυνήσεις».

Έμεις άς ακούσουμε τό Χριστό μας, πού μάς αγαπάει τόσο πολύ. Θέλει νά μάς άνοιξει τά μάτια. Μήν τήν πάθουμε όπως τήν παθαινον τά θηράματα εκείνα πού μαγνητίζονται από τά μάτια τής κόμπρας!

Μή γιά μία στιγμιαία ήδονή, άπολαυση, δόξα, έπιτυχία χάσουμε ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουμε: τήν ψυχή μας.

Μαζί Του έμεις, μαζί Του ό,τι κι αν μάς κοστίσει. Δέν θά μάς αφήσει μόνους. Αυτός μπροστά, κι έμεις ακολουθούμε. Έχει πολλά νά μάς χαρίσει. Πολλά!

Αυτά γιά μάς. Οί άλλοι... έχουν κιόλας γυρίσει σελίδα.



«Μόνο όσοι διαθέτουν ήρωϊκό φρόνημα άγάπης ισχυρής πρός τό Χριστό μπορούν νά διαβάσουν αυτό τό άρθρο. Οί υπόλοιποι παρακαλούνται νά γυρίσουν σελίδα»

